



Αν κάποιος δηλώνει 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ενώ πληρώνει μόνο για ασφάλειες (ζωής, αυτοκινήτου, κατοικίας κ.λπ.) 17.000, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεται; Προφανέστατα ότι έχει και άλλα εισοδήματα και δεν τα δηλώνει.



του Νίκου Φελέκη
 felnicos@matrix24.gr

Αυτό ακριβώς σκέφτηκε και ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης, όταν μεταξύ πολλών άλλων ελέγχων που έκανε ανακάλυψε αυτή την περίπτωση. Και δεν είναι η μόνη. Είναι χιλιάδες οι φορολογούμενοι των οποίων η φορολογική δήλωση έχει μεγάλη έως και καώδη διαφορά από τις τραπεζικές καταθέσεις που διαθέτουν ή τις δαπάνες που δηλώνουν. Μόνο για το 2011 οι περιπτώσεις αυτές ανέρχονται σε 24.000. Το αποτέλεσμα προέκυψε από απλή διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων και των τραπεζικών καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας.

Αποκλίσεις από τις καταθέσεις

Στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε το εξής δεύτερο παράδοξο. Το σύνολο των εισοδημάτων της δεκαετίας αυτών των 24.000 φορολογουμένων είχε προκλητική απόκλιση από τις τραπεζικές τους καταθέσεις. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: κάποιος που είχε 30.000 ευρώ μέσο ετήσιο εισόδημα για μια δεκαετία θα μπορούσε (ακόμη και στην υποθετικά ακραία περίπτωση που είχε μηδέν δαπάνες και όλο του το εισόδημα το αποταμίευε) να δικαιολογήσει καταθέσεις 300.000, το σύνολο δηλαδή των εισοδημάτων του για τη δεκαετία. Όταν όμως αυτός διαπιστώνεται ότι έχει 1.000.000 ευρώ καταθέσεις, σε ποιο συμπέρασμα θα καταλήγατε αβίαστα; Οτι αυτό είναι αδύνατον και ο περί ου ο λόγος ελεγχόμενος πολίτης έχει και κάποια άλλη κρυφή και αδήλωτη πηγή εισοδήματος. Και για να μην αντιπείνει δικαιολογημένα κάποιος «μπίπας η κατάθεση του 1.000.000 είναι το άθροισμα των πολλών κινήσεων που έγιναν στη δεκαετία ενός μικρότερου ποσού», η απάντηση είναι ξεκάθαρα «όχι», αφού ως βάση υπολογισμού ελήφθη μόνο η κατάσταση που υπήρχε το τελευταίο έτος της δεκαετίας στην οποία έγινε ο έλεγχος, το 2011 από την 1/1 έως την 31/12. Ακόμη κι αν για κάποιες από αυτές τις 24.000 περιπτώσεις υπάρχει κάποια εξήγηση, και πάλι είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές και τόσο πολλές οι περιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει ο κ. Παναγιώτης Νικολούδης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι οι συντριπτικά

περισσότερες δεν υπάγονται σε αυτό που ονομάζουμε «σκαστή φοροδιαφυγή».

Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο παράδοξο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό και ενδιαφέρει περισσότερο. Πόσες από τις 24.000 υποθέσεις λέτε ότι έστειλε ο Νικολούδης στις εφορίες και στο ΣΔΟΕ για έλεγχο; 5.000. Πόσες ελέγχθηκαν; 29! Μάλιστα, 29! Τις 17 έλεγξαν οι εφορίες και τις 12 το ΣΔΟΕ. Από το 2012 μέχρι και σήμερα ελέγχθηκαν 29 περιπτώσεις και μετά γίνεται καβγάς και μείζον πολιτικό θέμα γιατί από τις 2.062 περιπτώσεις της λίστας Λαγκάρντ, που έχουν και αυξημένο βαθμό δυσκολίας, ελέγχθηκαν μόνο 30 ή γιατί δεν εισπράττονται χρήματα από τις άλλες λίστες (Λακτενοστάιν, Ελβετία, εμβάσματα κ.ά.). Όταν το ΣΔΟΕ και το σύνολο των εφοριών της χώρας έχουν ελέγξει μόνο 29 από τις 5.000 σχετικά απλές περιπτώσεις, καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος... Ποιος ευθύνεται που δεν γίνονται οι έλεγχοι και επομένως δεν εισπράττονται χρήματα; Προφανώς αυτοί που εκ του νόμου είναι υπεύθυνοι να τους κάνουν. Δηλαδή οι εφοριακοί. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και ο ψυχραιμότερος και επίμονος πρόεδρος εισαγγελέας Νικολούδης έχει κυριολεκτικά εξοργιστεί με την αβελτηρία των ελεγκτικών μηχανισμών. Θεωρεί - και δικαιολογημένα - τη συμπεριφορά των υπαλλήλων των εφοριών και του ΣΔΟΕ απαράδεκτη και ανεύθυνη, λαμβάνοντας υπόψη και την αδύνατη ανάγκη του Δημοσίου για έσοδα προκειμένου να καλυφθούν δημοσιονομικές ανάγκες και χρηματοδοτικές τρύπες. Και όλα τίποτε άλλο, αλλά έχει και άλλες 19.000 υποθέσεις -για το 2011- να στείλει για έλεγχο ο άνθρωπος!

Κάποιοι από την κυβέρνηση υποστηρίζουν πως υπάρχει κάποιο είδος λευκής απεργίας των εφοριακών, ενώ ορισμένοι άλλοι διατείνονται ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο και συνδέεται με τη διπλωματική συνδικαλιστική και πολιτική εξουσία. Διαπλοκή που όλα μόνο ενδημεί και στον (κυβερνητικό πλέον) ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί και την προφανή αιτία που καθυστερούν και ακυρώνονται μεταρρυθμίσεις ή δεν λαμβάνονται μέτρα επειδή προκροτούν σε συνδικαλιστικά προνόμια. Υπάρχουν και εκείνοι που χαρακτηρίζουν τους εφοριακούς «αριστοκρατία των συντεχνιών» και κάποιες από τις πρακτικές τους τις παραλληλίζουν με τη δράση άλλων συνδικατών εξωθεσμικών και παράνομων. Φυσικά, ο αντίλογος εκ μέρους των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εφοριακών είναι ότι το προσωπικό που υπάρχει για να διεκπεραιώσει τον τεράστιο όγκο των υπό έλεγχο υποθέσεων είναι ελάχιστο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που το έργο τους δυσχεραίνεται και από παρεμβάσεις πολιτικών. Και βέβαια δεν είναι πόσος σημασία το γεγονός ότι οι εφορίες έχουν αδειώσει μετά τις αθρόες αποχωρήσεις υπαλλήλων από τον φόβο των αλλαγών στα όρια συνταξιοδότησης και στη μείωση του εφάπαξ.

Η κυβέρνηση και σίγουρα οι κύριοι Γιώνης Βαρουφάκης και Νικολούδης έχοντας και τη στήριξη του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι ενήμερος για το πρόβλημα, δηλώνουν αποφασισμένοι να επιλύσουν γρήγορα και με κάθε τρόπο το πρόβλημα, αφού ο έλεγχος των συγκεκριμένων υποθέσεων (και δεν είναι μόνο του 2011, αλλά και του 2012 και του 2013) βρίσκεται στον κατάλογο των μέτρων αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής που έχει αποσταλεί στους «θεσμούς» και μάλιστα υπολογίζεται να εισπράττονται σε σταθερή ετήσια βάση ποσά που μπορούν να φτάσουν έως και τα 2 δισ. ευρώ.

Προσλήψεις ή εισπράξεις από ιδιώτες

Για τον σκοπό αυτό αναμένεται είτε να προσληφθεί κανός αριθμός υπαλλήλων που ύστερα από εκπαίδευση 90 ημερών, όπως υπολογίζεται, θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους είτε να αναθέσουν την υπόθεση των ελέγχων και τις εισπράξεις των χρημάτων σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση για να ελεγχθούν αυτές και μόνο οι υποθέσεις θα πρέπει οι εφορίες και το ΣΔΟΕ να διεκπεραιώνουν 300 κάθε βδομάδα. Αν σκεφτείτε ότι σε δύο χρόνια έλεγξαν μόνο 29, καταλαβαίνετε τι γίνεται...

Απαισιοδοξία για τις λίστες

Σημειώνουμε πάντως ότι προ ημερών υπήρξε σχετική με το θέμα συνάντηση των υπουργών Βαρουφάκη και Νικολούδη με την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι εφορίες. Ο κ. Βαρουφάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να συμφωνεί με τη μέθοδο και τις απόψεις του κ. Νικολούδη για την επίλυση του προβλήματος. Επιπροσθέτως, στην κυβέρνηση φαίνεται να υποχωρεί ο αρκαδικός ενθουσιασμός για την εισπραξη -τουλάχιστον άμεσα- μεγάλων ποσών από τις περιφημες λίστες (Λαγκάρντ, Λακτενοστάιν, εμβάσματα κ.ά.) λόγω της πολυπλοκότητας της έρευνας που αυτές απαιτούν και προκρίνεται η δράση να επικεντρωθεί στη λεγόμενη «φοροδιαφυγή μεσαίας πτήσης», όπου άλλωστε εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα ποσά, αλλά και είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί. Επίσης, το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένονται ανακοινώσεις και μέτρα για το θέμα της πάταξης του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, στα ποτά και τα τσιγάρα. Ανεξαρτήτως των καλών προθέσεων της κυβέρνησης, πάντως, ή της έστω αγαθής προαίρεσης κάποιων υπουργών να παταχθεί όντως η φοροδιαφυγή, αν δεν κοπεί ο λόφος μεταξύ κοιμητικής νομενκλατούρας και συντεχνιακών-συνδικαλιστικών ηγεσιών, είναι δύσκολο έως ανέφικτο να παραχθούν -τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον- θεαματικά αποτελέσματα.