

Για την ανατροπή

ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

www.eforiakoi.org

Ο χώρος του δημοσίου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο των ασκούμενων πολιτικών όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων. Στόχος τους (ο οποίος πλέον εκφράζεται και επισήμως) είναι ο δραστικός περιορισμός του και η εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων αρμοδιοτήτων του στους ιδιώτες. Νευραλγικοί τομείς όπως αυτοί της υγείας και της παιδείας γνωρίζουν τη βιαιότητα της ασκούμενης πολιτικής. Νοσοκομεία κλείνουν, σχολεία και ολόκληροι τομείς εκπαίδευσης καταργούνται, ενώ ακόμα και η διαχείριση των κρατήσεών μας για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκχωρείται πλέον σε Ανώνυμη Εταιρεία!

Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής συρρίκνωσης του δημοσίου, είναι και η επίθεση στους εργαζόμενους σε αυτό. Τις μεγάλες μειώσεις μισθών, τις βίαιες μετακινήσεις, την εντατικοποίηση της εργασίας κλπ, ακολουθούν οι μαζικές απολύσεις. Στόχος τους ο περιορισμός των εργαζόμενων στο δημόσιο (βάσει των μνημονιακών τους δεσμεύσεων) κατά 50% περίπου, η περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και φυσικά η συνεχής μείωση της μισθολογικής δαπάνης.

Αγώνας για την ανατροπή της βαρβαρότητας

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Από την πολιτική αυτή ο κλάδος των εφοριακών όχι μόνο δεν εξαιρέθηκε, (όπως για διάφορους λόγους "καλλιεργούσαν" και "καλλιεργούν" ορισμένοι) αλλά αντίθετα βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης. Ο δικός μας χώρος αποτέλεσε το πρώτο πεδίο εφαρμογής των πιο σκληρών μέτρων, αφού πρώτα προηγήθηκε μια συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης των υπηρεσιών μας και διαπόμπευσης των εργαζόμενων σε αυτές. Δεχθήκαμε στοχοποίηση, συκοφάντηση και πρωτοφανή απαξίωση, με προφανείς τους πολιτικούς και οικονομικούς στόχους, που εξυπηρετούσε η απαξίωση αυτή.

Απολύσεις

Το υπουργείο Οικονομικών είναι από τους πρώτους χώρους που συνεισέφερε στη μακάβρια διαδικασία συμπλήρωσης του προβλεπόμενου (βάσει των μνημονιακών υποχρεώσεων) αριθμού των απολύσεων. Την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία αρχικά (που οδήγησε εκτός δουλειάς εκατοντάδες συναδέλφους), ακολούθησε η απόλυση των καθαριστριών, μέσω της κατάργησης 595 οργανικών θέσεων. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το κλίμα τρομοκρατίας που εντέχνως καλλιεργείται από την κυβέρνηση και το οποίο οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους στην άρον άρον συνταξιοδότηση, έχει περιορίσει τους υπηρετούντες στον κλάδο μας σε αριθμό που δεν υπερβαίνει τις 9.000 υπαλλήλους, όταν οι οργανικές θέσεις (προ μνημονίου) ήταν 15.000!

Κλείσιμο υπηρεσιών

Σε ποσοστό που υπερβαίνει το 60% κλείνουν οι υπηρεσίες και οι δομές του κλάδου μας. Οι εφορίες απ' τις 283 της προ μηνιαίου περιόδου, έχουν περιοριστεί στις 120, εκ των οποίων στελεχωμένες με όλα τα αντικείμενα, είναι μόνο οι 61. Ο περιορισμός αυτός λαμβάνει χώρα με την ταυτόχρονη εκχώρηση πλήθους αντικειμένων σε ιδιώτες (ελεγκτικές εταιρείες, τράπεζες κλπ). Αντίστοιχα και στις κτηματικές υπηρεσίες, όπου η υποστελέχωση και οι οργανωτικές μεταβολές, ουσιαστικά ακυρώνουν το αντικείμενό τους και τις όποιες δυνατότητες να ανταποκριθούν σε αυτό, ενώ οι μηνμονιακές πολιτικές σχεδιάζουν μεγαλύτερη συρρίκνωση των υπηρεσιών μας!

Αποδοχές - Οικονομικά

Οι μεγάλες μειώσεις μισθών, σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση, το κόστος καθημερινής μετακίνησης σε αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων (αναγκαστικές μεταθέσεις λόγω του κλεισίματος υπηρεσιών) ή και της μόνιμης υποχρεωτικής μετεγκατάστασης συναδέλφων (κυρίως από τις νησιωτικές ΔΟΥ), δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση. Κατάσταση η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα, εφόσον υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για επιπλέον μειώσεις στο μισθό μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η επιλογή και η επιμονή (την οποία αρχικά συνδικαλιστικές δυνάμεις στήριζαν) να υπάρχουν στο κλάδο μας **νέοι συνάδελφοι**, με ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά προσόντα (προαπαιτούμενα για την πρόσληψή τους) οι οποίοι αμείβονται με μισθούς 770 ευρώ, την ίδια στιγμή που τους χρεώνουν με ελέγχους και καθήκοντα, δυσανάλογα των αμοιβών τους. **Αν ο κλάδος δεν αντιληφθεί, ότι αυτή η κατάσταση δεν αφορά απλά τους νέους συναδέλφους αλλά το σύνολό του, θα βρεθούμε όλοι μπροστά σε οδυνηρές καταστάσεις.**

Συνθήκες εργασίας

Οι συνάδελφοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η εντατικοποίηση της εργασίας, η μετακίνηση για έλεγχο των συναδέλφων σε άλλες πόλεις με δικά τους έξοδα (οδοπορικά, ξενοδοχεία κλπ), το χαοτικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας και κυρίως η ασφυκτική και απολύτως δικαιολογημένη πίεση που ασκούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες που σπεύδουν στις εφορίες για να διαμαρτυρηθούν για τη φορολογική τους εξόντωση, έχουν μετατρέψει τους εφοριακούς σε αποδέκτες και διαχειριστές μιας έκρυθμης κοινωνικής κατάστασης.

Αγώνας & Ενότητα για το μέλλον που μας αξίζει

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις, ότι η επίθεση στους εργαζόμενους και το δημόσιο γενικότερα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστορία του "success story" για το οποίο με κόπο προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση, συνεπικουρούμενη από ΜΜΕ αλλά και πιστούς υποστηρικτές της (ακόμα και εντός των υπηρεσιών μας), δεν μπορεί να περάσει. Η ίδια άλλωστε, μέσα από την προώθηση νέων μέτρων, καθημερινά αυτοδιαψεύδεται.

- Το νέο σύστημα "αξιολόγησης", που με λυσσαλέο τρόπο προσπαθεί να επιβάλλει, φανερώνει ότι ο στόχος της δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού απολύσεων βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα. Απολύσεις που επιδιώκει να τις περιβάλλει με ένα μανδύα "αξιοκρατικής διαδικασίας".

- Το νέο μισθολόγιο που ετοιμάζεται έχει ως στόχο, τις επιπλέον μειώσεις μισθών, τη διάσπαση και το μισθολογικό διαχωρισμό των εργαζομένων (χρήσιμο προς αυτή την κατεύθυνση εργαλείο αποτελεί η αξιολόγηση). Μισθολόγιο το οποίο συνδέεται (βάσει επίσημων κυβερνητικών τοποθετήσεων) με την άμεση κατάργηση - μείωση της υπερβάλλουσας διαφοράς.
- Το επιπλέον κλείσιμο υπηρεσιών, αλλά και η οργάνωση της δομής τους σε περιφερειακό επίπεδο, αποτυπώνεται όχι μόνο σε εκθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το συνδικαλιστικό κίνημα δυστυχώς για άλλη μια φορά, φάνηκε αναντίστοιχο των αναγκών και της βιωσιμότητας των επιθέσεων που δέχονται οι εργαζόμενοι. Ιδιαίτερα στον κλάδο μας, ακολουθώντας την πεπατημένη προηγούμενων περιόδων, επιλέχθηκε από την πλειοψηφία των συνδικαλιστικών μας οργάνων η πολιτική των χαμηλών τόνων, του παρασκηνίου αν όχι της συναίνεσης σε όλα όσα δρομολογούνταν. Η βασική αντίληψη που κυριάρχησε όλο το προηγούμενο διάστημα και καθόρισε ουσιαστικά τις επιλογές της πλειοψηφίας (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ) ήταν αυτή των υπόγειων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων με την πολιτική ηγεσία και όχι η οργανωμένη σύγκρουση με επιλογές που αποδεδειγμένα έφερναν σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση τους εργαζόμενους. Επιλογή και τρόπος λειτουργίας που δοκιμάστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα αποτελέσματά της, δυστυχώς τα βιώνουμε καθημερινά.

Η στάση τους στην υπόθεση των καθαριστριών και ο ρόλος του παρατηρητή που... συμπάσχει και στην καλύτερη περίπτωση απλά "συμπαράστέκεται" στους απολυμένους, είναι χαρακτηριστική. Η υπόθεση εκατοντάδων συναδελφισσών που απολύονται άδικα όχι μόνο δεν έγινε υπόθεση των σωματείων (τα οποία έχουν και την ευθύνη υπεράσπισής τους), αλλά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που από συγκεκριμένες δυνάμεις έγιναν συστηματικές προσπάθειες υπονόμευσης του αγώνα που οι ίδιες οι καθαρίστριες έδιναν.

Η υπόθεση της αξιολόγησης αποτελεί επίσης ένα παράδειγμα για το πώς οι κυρίαρχες μέχρι σήμερα συνδικαλιστικές δυνάμεις του κλάδου μας αντιλαμβάνονται το ρόλο τους. Την περίοδο που όλο το δημόσιο συντόνιζε τον αγώνα του με μεγάλη επιτυχία και κατάφερε να μπλοκάρει ουσιαστικά ένα νόμο που κατά γενική ομολογία ετοιμάζει το έδαφος για νέες απολύσεις και μειώσεις μισθών, η ΠΟΕ ΔΟΥ με ψήφους ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ καλούσε μέχρι την παραμονή της καταληκτικής ημερομηνίας τους συναδέλφους να λάβουν μέρος στη διαδικασία. Με προκλητικό τρόπο συνδικαλιστικά στελέχη ξεχύθηκαν στις υπηρεσίες και υιοθετώντας τις απειλές και τους εκβιασμούς της κυβέρνησης τρομοκρατούσαν τους συναδέλφους, προτρέποντάς τους να συμπληρώσουν τα φύλλα αξιολόγησης.

Αυτοί αδίστακτοι - Εμείς αποφασισμένοι

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση συνάδελφοι οφείλουμε να τοποθετηθούμε. Να τοποθετηθούμε όχι απλά ψηφίζοντας κάποιους άλλους που πιθανότατα θα μπορέσουν να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο τα συνδικαλιστικά πράγματα. Να πάρουμε θέση και να συμβάλουμε, μέσα από τη συμμετοχή μας στα συνδικαλιστικά μας όργανα, τις συνελεύσεις, το καθημερινό μας ενδιαφέρον για τις εξελίξεις κλπ σε ένα άλλο μοντέλο συνδικαλιστικής δράσης. Για ένα συνδικαλισμό που δεν θα στηρίζεται στην λογική της ανάθεσης σε "επαγγελματίες" του αντικείμενου, που δεν θα αναπαράγει το πελατειακό σύστημα, που δεν θα λειτουργεί ως συνδικαλιστικός βραχίονας της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Για ένα

συνδικαλιστικό κίνημα που θα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση υπονομεύει τα εργασιακά μας δικαιώματα και θα αναζητεί συμμαχίες στα τμήματα εκείνα της κοινωνίας που κάθε φορά πλήττονται απ' την ασκούμενη πολιτική.

Μπροστά στις νέες επιθέσεις που η κυβέρνηση ετοιμάζει για το αμέσως επόμενο διάστημα υπάρχει ανάγκη αντίσταση και καλύτερης οργάνωσης αυτής από την πλευρά των εργαζομένων. Απαιτείται η συμμετοχή όλων αλλά και η δημιουργία εκείνων των συσχετισμών που θα επιτρέψουν στα συνδικαλιστικά μας όργανα να επιτελέσουν το ρόλο που τους αντιστοιχεί.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Υπό αυτή την έννοια οι επικείμενες συνδικαλιστικές εκλογές αποτελούν αναμφισβήτητα πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Ευκαιρία να ανατραπούν οι εδώ και χρόνια δεδομένοι συνδικαλιστικοί συσχετισμοί και να αναδειχθούν δυνάμεις που επιλέγουν να συγκρουστούν με την βαρβαρότητα των μνημονιακών πολιτικών. Είναι ευκαιρία αλλά και υποχρέωση όλων όσων δικαιολογημένα αναζητούν ευθύνες για τη στάση του συνδικαλιστικού κινήματος, να τις αποδώσουν. Είναι ευκαιρία αλλά και υποχρέωση να καταδικαστεί με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο η προσβλητική για τους συναδέλφους προσπάθεια δυνάμεων (κυρίως της ΠΑΣΚΕ), να ξεγελάσουν τους συναδέλφους και να εξασφαλίσουν και πάλι τον έλεγχο των σωματείων μας μέσα από δήθεν ανεξάρτητα σχήματα. Σχήματα που δημιουργήθηκαν λίγο πριν τις συνδικαλιστικές εκλογές και στελεχώνονται από πρωτοκλασάτα στελέχη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Σχήματα ή "ενιαία ψηφοδέλτια" που πασχίζουν να κρύψουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τα οποία διεκδικούν ακόμα και σήμερα να έχουν τον κύριο λόγο στα συνδικαλιστικά μας πράγματα.

Δεν θα σας κουράσουμε καθόλου με προεκλογικές εξαγγελίες, προγράμματα, θέσεις κλπ. Στις ανακοινώσεις της ΑΣΚΙ, στις συνδικαλιστικές παρεμβάσεις της, στο eforiaikoι.org, αναλύουμε και καταθέτουμε τις απόψεις μας για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο και τους εργαζόμενους συνολικά.

Για εμάς δεν αποτελεί αυτοσκοπό η διαφοροποίηση από τις άλλες παρατάξεις μέσω της διατύπωσης διαφορετικών θέσεων. Εμείς διαφοροποιούμαστε μέσα από τη δράση μας, τους αγώνες μας και την ανιδιοτέλεια των στελεχών μας, που ξεχωρίζουν από την αγωνιστικότητά τους και τη διάθεση τους να προσφέρουν.

Η ΑΣΚΙ επιμένει και επαναφέρει την πρότασή της για δημιουργία μετώπου ανατροπής. Μετώπου όλων εκείνων των δυνάμεων που αντιτάσσονται στο καθεστώς που χρόνια τώρα έχουν επιβάλλει στα συνδικαλιστικά πράγματα η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ. Ενός μετώπου χωρίς ηγεμονισμούς και αδιαπραγμάτευτες αλήθειες, στο οποίο έχουν θέση όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια και δεν σηματοδοτούν με την παρουσία τους το φθαρμένο και χρεοκοπημένο σύστημα του κυβερνητικού συνδικαλισμού.

**Ανατρέπουμε τα μνημόνια
και τα συνδικαλιστικά τους στηρίγματα**

ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
www.eforiaikoι.org