

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:

Η ώρα είναι 13:00. 13:05 θα έχουμε τελειώσει με τις παρατάξεις. Αν δώσουμε 5 λεπτά στον κάθε συνάδελφο περίπου 14:20 - 14:30 θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.

Νομίζω ότι αποδεχόμαστε το πεντάλεπτο και να ετοιμάζεται ο πρώτος ομιλητής, ο οποίος είναι ο Θεοδώρου ο Μάριος, Πρόεδρος Συντονιστικής των Αδιόριστων.

Κος ΘΕΟΔΩΡΟΥ:

Καλημέρα συνάδελφοι και καλώς σας βρήκαμε. Δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ. Είμαι ένας από τους νέους ορισθέντες εφοριακούς συναδέλφους από τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Θα γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, εμείς θα έπρεπε να βρισκόμαστε στις δουλειές μας από τον Μάρτιο του 2010. Ένα χρόνο πριν δηλαδή.

Το Υπουργείο δυστυχώς είχε αντίθετη άποψη και αψηφώντας τόσο και τα τεράστια κενά και ελλείψεις σε προσωπικό των εφοριών, πάγωσε τις προσλήψεις μας και τις μετέθεσε χρονικά για το τέλος του 2013, ουσιαστικά τις ακύρωσε.

Εμείς από τη πρώτη μέρα ξεκινήσαμε έναν καθημερινό σκληρό και επίμονο αγώνα για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Τον διορισμό που είχαμε κερδίσει μέσα από τις εξετάσεις.

Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τόσο την Ομοσπονδία, όσο και όλε τις παρατάξεις, που ο καθένας με τον τρόπο του έβαλαν το μικρό τους λιθαράκι για να φτάσουμε στο ευοίωνο αυτό αποτέλεσμα.

Θα μου επιτρέψετε μία ιδιαίτερη αναφορά στον Μπάμπη τον Νικολακόπουλο, τον Πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος από τη πρώτη στιγμή μέχρι και την ημέρα του διορισμού μας ήταν συνεχώς δίπλα μας, πολλές φορές αψηφώντας και συμφέροντα και προσωπικό κόστος.

Ο αγώνας όμως αυτός είναι για εμάς ημιτελής και είναι ημιτελής γιατί υπάρχουν ακόμα 545 συνάδελφοι μας κατηγορίας Π.Ε. που αδίκως δεν έχουν διοριστεί και αυτοί και περιμένουν τον διορισμό τους.

Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας, ο καθένας από το δικό του πόστο, από τη δική του θέση, ότι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε να δοθεί ταχύτατα λύση σε αυτό το θέμα, πρώτον γιατί τους χρειαζόμαστε και δεύτερον γιατί οι συνάδελφοι το δικαιούνται.

Θέλω να κλείσω, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Είναι μία πρώτη μας επαφή με τον κλάδο και να απευθυνθώ στους παλαιούς

συναδέλφους και να σας πω, ότι είμαστε εδώ με όρεξη και διάθεση να βοηθήσουμε, παίρνοντας ένα μεγάλο μέρος στις πλάτες μας από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που έχετε επιφορτιστεί, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να ζητήσω και από εσάς να μας στηρίξετε και να μας βοηθήσετε στα πρώτα μας βήματα.

Προσωπικά έχω βρει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα στην εφορία που δουλεύω. Θέλω να πιστεύω το ίδιο και για τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Θα είμαστε δίπλα σας....

Και σε όλους-τους αγώνες που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα τόσο για να διασφαλίσουμε τα όποια κεκτημένα του κλάδου μας όσο και για να διεκδικήσουμε βελτιώσεις τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και στις συνθήκες εργασίας μας.

Πιστέψτε με, με ένα μόνο μόλις μήνα στην υπηρεσία έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει όλοι μας ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες έως και τραγικές. Και εάν τελικά όλο αυτό το σύστημα, όλος αυτός ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός λειτουργεί αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο φιλότιμο και στην ευσυνειδησία του Εφοριακού.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκαμε και πάλι.